

QUYỀN NĂNG ĐỂ GIẢNG TIN LÀNH

Kinh Thánh: **Ê-sai 61:1-11**

Câu gốc: *Lu-ca 4:18* Thần của Chúa ngự trên Ta: Vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo;

Mục đích: *Công-vụ 10:38* thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jê-sus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thầy những người bị ma quỷ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.

Ê-sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; ² đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; ³ đặng ban máo hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. ⁴ Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời.

1. Thần của Chúa giúp để giảng Tin Lành: Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta (1a)

Xa-cha-ri 4:6b Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. (Đức Thánh Linh)

2. Đức Giê-hô-va xức dầu để giảng Tin Lành: vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta (1b)

3. Đối tượng để giảng Tin Lành: Đặng giảng Tin Lành cho kẻ khiêm nhường (1c) *Lu-ca 4:18*

Ma-thi-ơ 5:3 Phước cho những kẻ có lòng **khó khăn**, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
⁶ Phước cho những kẻ **đói khát** sự công bình, vì sẽ được no đủ!

4. Đức Thánh Linh vận hành bởi Tin Lành của Chúa Jê-sus Christ:

a. Dem sự chữa lành linh hồn: Ngài đã sai Ta đến đặng **rịt** những kẻ vỡ lòng (1d)

* *Người đàn bà Sa-ma-ri / Người đàn bà tà dâm bị ném đá...*

b. Dem sự giải cứu: Đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục (1e); Người *bị quí ám, hà hiếp, Người bị ma-quỉ cầm buộc* *Lu-ca 13:16...*

Ê-sai 9:3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. (2 *Cô-rinh-tô 3:17* Và, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.) *Giăng 8:36* Vậy nếu Con buông tha các người, các người sẽ thật được tự do.

c. Rao năm ban ơn: Đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va (2a)

Lê-vi Ký 25:10 Các người phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, và **rao truyền** sự tự do cho hết thầy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỉ cho các người; ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình. *Lu-ca 1:74* Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ **ban ơn lành** cho chúng tôi, trước mặt Ngài, (1 *Phi-e-rơ 2:9* Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em **rao giảng** nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;)

d. Rao ngày báo thù: Và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta (2b); *Ê-sai 63:4* Vì Ta đã định ngày báo thù trong lòng Ta, và năm cứu chuộc của Ta đã đến.

Giăng 17:7 Dầu vậy, Ta nói thật cùng các người: Ta đi là ích lợi cho các người; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các người đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến. ⁸ Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. ⁹ Về tội lỗi, vì họ không tin Ta; ¹⁰ về sự công bình, vì Ta đi đến cùng Cha và các người chẳng thấy Ta nữa; ¹¹ về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét.

(*Thi-thiên 149:5* Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình! ⁶ Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, ⁷ đặng báo thù các nước, hành phạt các dân; ⁸ Đặng **trời** các vua chúng nó bằng xiềng, và **đóng trắng** các tước vị chúng nó. ⁹ Để **thi hành** cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Ha-lê-lu-gia!)

e. **Dem sự yên ủi:** Đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu (2c)

Ma-thi-ơ 5:4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! *Ma-thi-ơ 11:28-30*

Giăng 14:16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời. (*Giăng 14:26* Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. = *Được dạy dỗ để chia sẻ cho người khác.*)

f. **Dem sự biến đổi:** *Công-vụ 26:18* đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà **đến** Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.

i. **Đặng ban mào hoa** cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi (3a), *Ê-sai 61:10*

(*Mào cứu chuộc: Ê-phê-sô 6:17* = Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mào trụ.)

ii. **Ban dầu** vui mừng thay vì tang chế (3b)

Thi-thiên 45:7 Chúa ưa sự công bình, và ghét điều gian ác; Cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa, đã xúc dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trở hơn đồng loại Chúa. *Ga-la-ti 5:22* Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng.

iii. **Ban áo ngợi khen** thay vì lòng nặng nề (3c)

(*Áo công bình = Ê-phê-sô 6:14c* mặc lấy giáp bằng sự công bình)

Ê-sai 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. ² Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiên lợi phẩm. ³ Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. *Giê-rê-mi 31:11* Vì Đức Giê-hô-va **đã chuộc** Gia-cóp, cứu khỏi tay kẻ mạnh hơn. ¹² Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn; sẽ trôi chảy đến ơn phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, rượu mới, dầu, và con nhỏ của chiên và bò; lòng họ sẽ như vườn đơm nhuần, chẳng buồn rầu chi nữa hết. ¹³ Bấy giờ gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ vui chung; vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn rầu. ¹⁴ Ta sẽ làm cho lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo; dân ta sẽ no nê về ơn phước của ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. (*Thi-thiên 149:1-4*)

iv. **Được xưng là cây của sự công bình:** hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình. (*Thi-thiên 92:12* Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Li-ban. ¹³ Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trở bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. ¹⁴ Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thanh mậu và xanh tươi.) *1 Cô-rinh-tô 6:11* Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhờ danh Đức Chúa Jê-sus Christ, và **nhờ Thánh Linh** của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.

- v. **Được ích lợi cho Chúa:** Là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được **vinh hiển**. *Ê-phê-sô 1:12* hầu cho sự **vinh hiển** của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trồng cây trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. (*Rô-ma 8:17* Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự; kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.)

5. Kết quả của Tin Lành bởi quyền năng của Đức Thánh Linh:

a. Người nghe:

- i. **Được xây dựng để xây dựng lại nơi đổ nát:** *Ê-sai 61:4* Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. (*Giăng 2:19* Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại! ²⁰ Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ này mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! ²¹ Nhưng Ngài nói về **đền thờ** của thân thể mình.)
Công-vụ 15:16 Rồi đó, Ta sẽ trở lại; Dựng lại đền tạm của vua Đa-vít bị đổ nát; Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên;
- ii. **Những người ngoại bang được dự phần:** *Ê-sai 61:5* Những người khách lạ sẽ đứng đặng chặn bầy chiên các người, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các người; (*Thời kỳ công vụ cho đến bây giờ vẫn còn nhiều người, nhiều nước cứ tiếp tục được dự phần trong công việc của nước trời*)

b. Người giảng:

- i. **Được gọi là thầy tế lễ:** *Ê-sai 61:6a* nhưng các người thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; (*Xuất 19:6* Các người sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta. Bấy nhiêu lời đó người sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.)
1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là đồng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng của Ngài; (*Khải-huyền 1:6* Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy **tế lễ** của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men. (*Khải-huyền 5:9-10* và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.) *Khải 20:6b* song những người ấy sẽ làm thầy **tế lễ** của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.
- ii. **Được phước bội phần:** *Ê-sai 61:6b* Sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. ⁷ Các người sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời.
Phi-líp 4:19 Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jê-sus Christ.
- iii. **Được Chúa bày tỏ bản tánh của Ngài và lập giao ước:** *Ê-sai 61:8* Vì Ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại, và lập giao ước với chúng nó đời đời.
 - o **Ngài lập giao ước 1 Cô-rinh-tô 11:25** Cũng một lễ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các người

uống, hãy làm điều này để nhớ Ta. (2 *Cô-rinh-tô 3:6* và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc **giao ước mới**, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là **giao ước về Thánh Linh**; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.)

- iv. **Dòng dõi được phước:** *Ê-sai 61:9* Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. (*Công-vụ 2:17* Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các người đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. ¹⁸ Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái Ta, chúng nó đều nói lời tiên tri;)
 - v. **Linh hồn được phước:** *Ê-sai 61:10* Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mào hoa trên đầu mình, như cô dâu mới đội mình bằng châu báu. (*Ê-phê-sô 6:14;17*)
6. **Được phát triển/ lan rộng sự công bình và sự ngợi khen:** *Ê-sai 61:11* Và, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hạt giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự ngợi khen nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy. (*Ma-thi-ơ 24:14* Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất.) *Rô-ma 10:18* Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chẳng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian.
7. **Cầu nguyện:** Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, ứng dụng vào trong đời sống và chia sẻ cho người khác.