

BÀI 3: ĐỨC CHÚA GIÊ-SU LÀ ĐÁNG DIỆU KỲ

Kinh thánh: *Cô-lô-se 1:15-23*

Câu gốc: *Mi-chê 5:1* Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, người ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi người sẽ ra cho Ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.

1. Ngài là Đấng cứu chuộc và tha tội: *Cô-lô-se 1:14* trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. (*Ê-phê-sô 1:7* Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.)

- **Bài ca của Đa-vít về Đấng cứu chuộc, tha tội:** *với lòng biết ơn Thi-thiên 103:1-4*, ¹ Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! ² Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.
 - Ấy là Ngài tha thứ các tội ác người (*c.3a*)
 - Chữa lành mọi bệnh tật người (*c.3b*)
 - Cứu chuộc mạng sống người khỏi chôn hư nát (*c.4a*)
 - Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mào triều đội cho người (*c.4b*)
 - Ngài cho miệng người được thỏa các vật ngon (*c.5a*)
 - Tuổi đang thì của người trở lại như của chim phụng-hoàng (*c.5b*)
 - Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi (*c.12b*)
- **Công xưng Đấng cứu chuộc và muốn sống đẹp lòng Ngài:** *Thi 19:14a* Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi,
 - Nguyên lời nói của miệng tôi (*c.14b*)
 - Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài! (*c.14c*)

2. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được (*c.15a*)

Giăng 14:9 Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, Ta ở cùng các người đã lâu thay, mà người chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha. Sao người lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? (*Giăng 12:44-45*, Tuy vậy, Đức Chúa Jê-sus cất tiếng phán rằng: Ai tin Ta, chẳng phải tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta đến. ⁴⁵ Còn ai thấy Ta, là thấy Đấng đã sai Ta đến.)

3. Ngài là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên: *Cô-lô-se 1:15b*

Châm-ngôn 8:22-26, Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có Ta. ²³ Ta đã được lập từ trước vô cùng từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất. ²⁴ Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, thì Ta đã sinh ra rồi. ²⁵ Trước khi núi non chưa lập nên, và các gò nông chưa có; ²⁶ Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì Ta đã sanh ra rồi.

4. Ngài là Đấng sáng tạo mọi sự: *Cô-lô-se 1:16* Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. (*Giăng 1:3* Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.)

5. Ngài có trước muôn vật: và muôn vật đứng vững trong Ngài. (c.17)

Châm-ngôn 8:27-31,²⁷ Khi Đức Chúa Trời lập các tầng trời, và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có Ta ở đó.²⁸ Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc,²⁹ định bờ cõi cho biển, để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, và khi Ngài lập nên trái đất,³⁰ thì Ta ở bên Ngài làm thợ cái (*thợ chính*), hằng ngày Ta là sự khoái lạc Ngài, và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài.³¹ Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích Ta ở nơi con cái loài người.

6. Ngài đứng đầu trong mọi sự: *Cô-lô-se 1:18* Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng hàng đầu. (*1 Cô-rinh-tô 15:20* Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.)

7. Đức Chúa Trời chứa mọi sự trong Đức Chúa Jêsus:

Cô-lô-se 1:19 Vì chung Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy đầy của mình chứa **trong** Ngài, (*Ê-phê-sô 1:20-21*, mà Ngài đã tỏ ra **trong** Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngôi bên hữu mình tại các nơi trên trời,²¹ cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này, mà cũng đời hầu đến nữa.)

➔ **Những điều Đức Chúa ban cho chúng Ta trong Đức Chúa Jêsus:**

- Ngài **đã xuống phước** cho chúng Ta **trong** Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời (*Ê-phê-sô 1:3b*)
- Trước khi sáng thế, Ngài **đã chọn** chúng Ta **trong** Đấng Christ, dựng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời (c.4)
- Cho chúng Ta được trở nên **con nuôi** của Ngài **bởi** Đức Chúa Jêsus Christ (c.5b)
- **Trong** Đấng Christ, chúng ta được **cứu chuộc** bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, (c.7-9) mà Ngài đã rải ra đầy đầy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng,⁹ khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài.
- Để **hội hiệp** muôn vật lại **trong** Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất (c.10b)
- **Trong** Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần **kế nghiệp** (c.11a)

- **Trong** Ngài mà anh em đã tin và được **án chứng** bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa (c.13b)

8. Ngài làm cho muôn vật được hòa bình với Đức Chúa Trời:

Cô-lô-se 1:20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.

- **Tình trạng ngày trước của chúng a:** (*kẻ thù nghịch*) *Cô-lô-se 1:21* Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, *Ê-phê-sô 2:1-5*, ¹ Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, ² đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chôn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. ³ Chúng ta hết thầy cũng đều ở trong số ấy, **trước kia** sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thịnh nộ, cũng như mọi người khác. ⁴ Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, ⁵ nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.
- **Tình trạng hiện nay:** *Cô-lô-se 1:21a* Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, → (*2 Cô-rinh-tô 5:19-20*, ¹⁹ Vì chung Đức Chúa Trời vốn **ở trong** Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. ²⁰ Vậy chúng tôi làm chức khâm sai (*đại sứ*) của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.)
- **Đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài** cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được; (c.22) ²⁰ *2 Cô-rinh-tô 5:21* Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng Ta, hầu cho chúng Ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
- **Nhưng phải tin Chúa cách vững vàng:** (c.23) miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin Lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. → *Ê-phê-sô 6:13* Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

9. **Cầu nguyện** cảm tạ ngợi khen về những gì Chúa đã ban cho chúng ta **trong** Cứu Chúa Jêsus Christ và chia sẻ cho người khác.