

## ĐỨC THÁNH LINH KHAI SINH HỘI THÁNH

**Kinh thánh:** *Công vụ 2:1-47*

**Câu gốc:** *Công vụ 1:8* Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các người, thì các người sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

### I. Các môn đồ chờ điều Cha đã hứa: *họ vâng lời*

1. **Đúng ngày:** *Công vụ 2:1* Đến ngày lễ Ngũ Tuần, (*Lê vi ký 23:15-21*)

2. **Đúng chỗ:** môn đồ nhóm họp tại một chỗ. (*Công-vụ 1:4*, Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các người đã nghe Ta nói (*Lu ca 24:48-49*, Các người làm chứng về mọi việc đó; Ta đây sẽ ban cho các người điều Cha ta đã hứa, <sup>49</sup> còn về phần các người, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao)

3. **Đồng một ý mà cầu nguyện:** *Công-vụ 1:14* Hết thảy những người đó bèn lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.

**Đức Thánh Linh giáng lâm:** *Công vụ 2:2-3*, Thành linh, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. <sup>3</sup> Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. (*Ma-thi-ơ 3:11* Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các người ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các người bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. *Công 1:5* Vì chúng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh)

- **Đức Thánh Linh trị phục cái lưỡi:** *Gia-cơ 3:6* Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. <sup>8</sup> nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy đầy những chất độc giết chết. (*Ê-sai 50:4* Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vầy.)

4. **Đức Thánh Linh đầy dẫy trên tất cả môn đồ:** *Công vụ 2:4* Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. (*khoảng 120 môn đồ* → *Công 1:15*)

5. **Đức Thánh Linh hành động trên dân chúng:** (*2:5*) Và, bấy giờ có người Giu-đá, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem.

- **Khi các môn đồ khởi sự nói các thứ tiếng:** *trong Công vụ 2:4, Công vụ 2:6-7*, Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. <sup>7</sup> Chúng

đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thấy người nói đó, há chẳng phải là người Ga-li-lê sao?

- **Dân chúng nghe:** (c.8) Vậy thì sao chúng ta nghe ai này đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? (c.9-11a khoảng 15 giống dân)
- ➔ **Họ nói sự cao trọng của Đức Chúa Trời:** (c.11b) chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời.
- **Thái độ của dân chúng khi chúng kiến điều này:** (c.12-13) Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: Việc này là nghĩa làm sao? <sup>13</sup> Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó,

## II. Bài giảng về Đức Chúa Jêsus của Phi-e-rơ:

1. **Phi e rơ giải quyết sự lo sợ, nghi ngờ của dân chúng:** (c.14-15) Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này, và lắng tai nghe lời ta. <sup>15</sup> Những người này chẳng phải say như các người ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. (khoảng 9 giờ sáng)
  - **Chứng minh sự ứng nghiệm của tiên tri Giô-ên:** (c.16-20) Nhưng ấy là điều đáng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các người đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy chiêm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao, <sup>18</sup> Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái Ta, Chúng nó đều nói lời tiên tri; <sup>19</sup> Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời, Và dấu lạ ở dưới đất; Tức là máu, lửa, và luồng khói; <sup>20</sup> Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, Mặt trăng hóa ra máu, Trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến;
  - **Xác nhận lời hứa của Chúa:** (c.21) Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.
2. **Phi e rơ tôn cao Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét:**
  - **Là Đáng Đức Chúa Trời đã dùng:** (c.22) Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời này: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các người, để làm chứng cho Người trong vòng các người, như chính các người đều biết. (Công-vụ các Sứ-đồ 10:38; Ê sai 61:1-3)
  - **Ngài đã chịu thương khó và chịu chết:** Người đó bị nộp, theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các người đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. (c.23)
  - **Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại,** bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó (c.24). Đức Chúa Jêsus này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thấy đều làm chứng về sự đó (c.32).

- **Ngài thăng thiên: (c.33a)** Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời,
  - **Ngài đổ Đức Thánh Linh xuống: (c.33b)** và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các người đang thấy và nghe.
  - **Đức Chúa Trời tôn Jê-sus lên làm Chúa và Đấng Christ: (c.36)** Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jê-sus này, mà các người đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.
- 3. Đức Thánh Linh cảm động lòng dân chúng: (c.37)** Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? (*Giăng 16:8* Ngài khiến thế gian tự cáo về tội lỗi)
- 4. Phi e rơ hướng dẫn họ nhận sự cứu rỗi:**
- **Hãy hối cải: (c.38a)** Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải,
  - **Chịu báp tem bằng nước: (c.38b)** ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jê-sus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, (*Lu ca 24:47* và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem)
  - **Rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh (c.38c), c39-40,<sup>39</sup>** Vì lời hứa thuộc về các người, con cái các người, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.<sup>40</sup> Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các người khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dãi **gian tà** này! (*Ma-thi-ơ 12:34, Lu-ca 3:7*)

### III. Hội thánh được khai sanh bởi Đức Thánh Linh:

- 1. Ba ngàn người được cứu: (2:41)** Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.
- 2. Những người tin vâng lời dạy của các sứ đồ: (c.42)** Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
- 3. Họ kính sợ: (c.43)** Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. (*xem Công vụ 4:33*)
- 4. Quan tâm giúp đỡ lẫn nhau: (c.44-45)** Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung.<sup>45</sup> Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người.
- 5. Giữ mối thông công với Chúa và với nhau và được kết quả: (c.46)** Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, (*c.47*) ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh. (*Xin Đức Thánh Linh đổ đầy và chiếm hữu con hoàn toàn* )