

SỰ CỨU RỜI ĐẾN CHO DÂN NGOẠI

Kinh thánh: *Công vụ các sứ đồ: 10:27-48*

Câu gốc: *Công vụ 10:35* nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa.

1. Phi-e-rơ đem sự cứu rỗi vào nhà dân ngoại: *Ôn lại 10:27-29*

a. Chúa dùng Phi-e-rơ phá luật cũ của người Do thái: *Công vụ 10:28-29*,

- **Phi-e-rơ là sứ đồ của Chúa:** *Mác 3:16* Đây là mười hai sứ đồ Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ; (*Ma-thi-ơ 16:18* Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. → *Công vụ 2:14* *Lãnh đạo* → *Ê-phê-sô 2:20* Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà.)
- (*Ê-phê-sô 2:13-19*, Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rỗi. ¹⁴ Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, ¹⁵ là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, ¹⁸ Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh. ¹⁹ Đường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.)

b. Cột nây trình bày lý do ông mời Phi-e-rơ đến: (*Công vụ 10:30-32*)

^{C33} Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ, thay thay chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi.

2. Phi-e-rơ nhận ra sự cứu rỗi của Chúa cho dân ngoại:

a. Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai: *Công vụ 10:34* Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai,

- **Bản tánh của Ngài:** *Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:17* vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ,

b. Ngài yêu thích kẻ kính sợ Ngài: *Công vụ 10:35* nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa. (*Ê-sai 11:3*)

Thi-thiên 33:18-19, Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, *có đến* người trông cậy sự nhân từ Ngài, ¹⁹ đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết, và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém.

3. Phi-e-rơ giảng Tin lành của Chúa Jê-sus cho gia đình Cột này là dân ngoại:

a. **Tin lành bình an:** *Công vụ 10:36a* Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Y-sơ-ra-ên, khi rao giảng tin lành về sự **bình an** bởi Đức Chúa Jê-sus-Christ,

- **Tức là Chúa của loài người (36b):** Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jê-sus này, mà các người đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. → *2 Cô-rinh-tô 4:4* cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
- **Địa điểm bắt đầu của Tin Lành:** *Công vụ 10:37* Việc đã bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê, kể sau Giảng đã giảng ra phép báp-tem, thì các người biết rồi;

b. **Tin lành quyền phép:** *Công vụ 10:37* thế nào Đức Chúa Trời đã xúc dầu cho Đức Chúa Jê-sus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.

- **Chúa chịu đóng đinh:** *c.39* Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. (*Ê-phê-sô 2:16* và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời.)
- **Chúa sống lại từ kẻ chết:** *Công vụ 10:40-41*, Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, ⁴¹ chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại.
- **Mệnh lệnh của Chúa:** *Công vụ 10:42* Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng, và chúng quyết chính Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. (*Ma thi ơ 28:19-20*)
- **Lời hứa:** *Công vụ 10:43* hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.

4. **Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ ra trên dân ngoại:** *Công vụ 10:44-47*, Khi Phi-e-rơ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo ⁴⁵ Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. ⁴⁶ Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời.

a. **Tái diễn những điều tại phòng cao:** *Công-vụ 2:4,36,38*, Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. ³⁶ Vì lời hứa thuộc về các người, con cái các

ngươi, và thuộc về hết thầy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. ³⁸ Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jê-sus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. (3.000 người)

- **Xảy ra tại thành Sa-ma-ri: Công vụ 8:15-17**, Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. ¹⁶ Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhân danh Đức Chúa Jê-sus mà chịu phép báp-tem thôi. ¹⁷ Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. (Phao lô đến Ê-phê-sô Công vụ 19:1-7)

b. **Ứng nghiệm lời tiên tri của Giăng Báp-tít: Ma thi ơ 3:11c**

5. Phi-e-rơ ra lệnh làm báp tem bằng nước cho dân ngoại: Công vụ 10:47 Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chẳng?

a. **Chịu báp tem trong danh Jê-sus: Công vụ 10:48** Người lại truyền làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Jê-sus Christ. (Công vụ 19:4-5, Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jê-sus. ⁵ Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-tem nhân danh Đức Chúa Jê-sus.)

Rô-ma 6:3-4, Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thầy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Jê-sus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự **chết** Ngài sao? ⁴ Vậy chúng ta đã bị **chôn** với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết **sống** lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy.)

- **Chúa Jê-sus chịu báp tem: Ma thi ơ 3:13-17**, Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: ¹⁵ Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho **trọn** mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. ¹⁶ Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jê-sus ra khỏi nước; bỗng chúc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. ¹⁷ Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.

- **Chúng ta được báp tem: 1 Phi-e-rơ 3:21a** Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jê-sus Christ, (Mat 28:19-20)

b. **Họ mong muốn được hiểu nhiều hơn: 1 Phi-e-rơ 3:21b** Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. (Giống những người ở thành Sa ma ri xin Chúa Jê-sus ở lại với họ thêm hai ngày → Giăng 4:40)

6. Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh tự do vận hành trong con và gia đình con.