

CHÌA KHÓA ĐỂ MỞ KHO TÀNG PHƯỚC HẠNH

Kinh thánh: Ê-phê-sô 1:1

Câu gốc: 1 Cô-rinh-tô 2:9 Nhưng, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.

1. Bí quyết của Phao-lô để có chìa khóa: Ê-phê-sô 1:1a Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ,

a. Sau lo người bắt bớ Hội thánh đã được gặp Chúa: Công vụ 9:3-5, Nhưng Sau-lo đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. ⁴ Người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sau-lo, Sau-lo, sao ngươi bắt bớ Ta? ⁵ Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Jêsus mà ngươi bắt bớ.

b. Theo ý muốn Đức Chúa Trời:

• **Được Chúa chọn: Công-vụ 9:16-15** Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì Ta đã chọn người này làm một đồ dùng Ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên; ¹⁶ Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh Ta là dường bao!

○ **Chúng ta được Chúa chọn: 1 Phi-e-rô 2:9** Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. (*Giăng 15:16* Ấy chẳng phải các người đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các người, để các người đi và kết quả, hầu cho trái các người thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các người sẽ nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các người.)

c. Làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ! Mác 3:14 Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, → (*Công vụ 6:2-4* Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thầy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. ³ Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy đầy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. ⁴ Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo) → *Công vụ 18:1-5* Sau đó, Phao-lô đi khỏi thành A-thên, mà tới thành Cô-rinh-tô. ² Tại đó, người gặp một người Giu-đa, tên là A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới từ nước Y-ta-li đến đây với vợ mình là Bê-rít-sin, bởi vì vua Cơ-lốt có chỉ truyền mọi người Giu-đa phải lánh khỏi thành Rô-ma; Phao-lô bèn hiệp với hai người. ³ Vì đồng nghề, nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau; vả, nghề các người đó là may trại. ⁴ Hễ đến ngày Sa-bát, thì Phao-lô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giu-đa và người Gờ-réc. ⁵ Khi Si-la và Ti-mô-thê từ xứ Ma-xê-đoan đến, thì Phao-lô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy, làm

chúng với người Giu-đa rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ.

- **Ông nhận biết Chúa kêu gọi mình:** *Ga-la-ti 1:15-16*, Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã đẻ riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng ¹⁶ bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu.
 - **Từ bỏ hết mọi sự:** *Phi-líp 3:8* Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liêu bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.
 - **Được Chúa cho ông lên tầng trời thứ ba:** *2 Cô-rinh-tô 12:2* Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến tầng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết).

2. **Đối tượng được chuyển giao chìa khóa:** *Ê-phê-sô 1:1b* gọi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín **trong Đức Chúa Jêsus Christ:**

- a. **Gởi cho các thánh đồ:** *là những người được cứu chuộc* → *1 Cô-rinh-tô 1:2* gọi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh **trong Đức Chúa Jêsus Christ**, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta: → (*Mat 16:18*)
- b. **Cho những kẻ trung tín (trung thành) trong Đức Chúa Jêsus Christ:**
 - **Trung tín là một ân từ Chúa ban cho kẻ tin:** *Ga-la-ti 5:22* Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, **trung tín**, mềm mại, tiết độ:
 - **Là người làm lợi ra cho Chúa:** *Ma-thi-ơ 25:14-30*, Và, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. ¹⁵ Chủ đó cho người này năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. ¹⁶ Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác. ¹⁷ Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. ¹⁸ Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. ¹⁹ Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. ²⁰ Người đã nhận năm ta-lâng bèn đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây này, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa. ²¹ Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; người đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ lập người coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa người. ²² Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây này, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. ²³ Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; người đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ lập

ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. ²⁴ Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lật trong chỗ mình không rải ra, ²⁵ nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây này, vật của chúa xin trả cho chúa. ²⁶ Song chủ đáp rằng: Hỡi đây tớ dũ và biếng nhác kia, ngươi biết Ta gặt trong chỗ Ta không gieo, và lượm lật trong chỗ Ta không rải ra; ²⁷ vậy thì ngươi phải đưa bạc của Ta lại cho người buôn bạc, rồi khi Ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. ²⁸ Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người này mà cho kẻ có mười ta-lâng. ²⁹ Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. ³⁰ Còn tên đây tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

○ **Là người quản lý và phân chia cho đầy tớ đồ ăn đúng giờ:**

Ma-thi-ơ 24:45-47, Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, **đặng cho đồ ăn đúng giờ?** ⁴⁶ Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy! ⁴⁷ Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. → (*Châm ngôn 31:15-22*, Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình, và cất công việc cho các tớ gái mình.)

○ **Là người quản lý tốt về tiền bạc:** *Lu ca 16:10-12*, Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất chính trong việc rất nhỏ, cũng bất chính trong việc lớn. ¹¹ Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa (*tiền bạc*), có ai đem của thật giao cho các ngươi? ¹² Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? (*Lu ca 12:34*) → *Gia-cơ 5:3* Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chúng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã tiêu trừ tiền của trong những ngày sau rốt!

○ **Là người giữ lời dạy dỗ của Chúa một cách bền lòng:**

1 Cô-rinh-tô 11:2 Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em. (*Khải 1:3*)

○ **Là người đứng vững trong đức tin:** *Khải-huyền 2:10* Người chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nay, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. → *Lu-ca 22:28-30*, Còn như các ngươi, đã bền lòng theo Ta trong mọi sự thử thách Ta, ²⁹ nên Ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho Ta vậy, ³⁰ để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước Ta, và được ngồi ngai để xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.

3. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Chúa.