

# ÂN ĐIỂN TỪ THIÊN THƯỢNG

**Kinh thánh:** Ê phê sô 1:2

**Câu gốc:** Ê phê sô 1:2 nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!

## I. ÂN ĐIỂN LÀ GÌ?

1. **Định nghĩa:** Ân điển còn được gọi ân sủng hay ân huệ, nghĩa là ơn của một người cao hơn ban cho kẻ thấp kém hơn (không xứng đáng), không phải với sự khinh khi nhưng với lòng thương xót.

2. **Ân điển là một trong danh của Giê-hô-va:** Xuất Ê díp tô ký 34:5-7, <sup>5</sup> Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. <sup>6</sup> Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân điển và thành thực, <sup>7</sup> ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. → Gia cơ 1:17 mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. → (Thi thiên 103: các ân huệ của Chúa ban cho)

3. **Đức Chúa Jêsus mang ân điển của Đức Chúa Trời cho loài người:**

Ê-phê-sô 1:6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! → Giăng 1:14,16-17, <sup>14</sup> Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. <sup>16</sup> Và, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. <sup>17</sup> Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. (Ê-phê-sô 2:9c Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết.)

## II. PHƯỚC HẠNH CỦA ÂN ĐIỂN:

1. **Được cứu:** Ê-phê-sô 2:8-9, Và, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. <sup>9</sup> Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;

2. **Được tha tội:** Ê-phê-sô 1:7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.

3. **Được xưng công bình:** Rô-ma 3:24 Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Rô-ma 5:16 Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một

người phạm tội đâu: sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt; nhưng sự ban cho của **ân điển** thì sau nhiều tội rồi, dẫn đến sự xưng công bình.)

4. **Được hưởng gia tài:** *Rô-ma 4:16* Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi **ân điển**, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta.
5. **Không bị tội lỗi cai trị:** *Rô-ma 6:14* Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới **ân điển**.

### III. QUYỀN NĂNG CỦA ÂN ĐIỂN CHO CHỨC VỤ

1. **Được kêu gọi bởi ân điển:** *Ga-la-ti 1:15* Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi.
2. **Nhận ân điển và chức vụ:** *Rô-ma 1:5* nhờ Ngài chúng ta đã **nhận lãnh ân điển** và chức sứ đồ, để **đem mọi dân ngoại** đến sự vâng phục của đức tin, vì **Danh Ngài**, (*Ê-phê-sô 4:7,11-12*, Nhưng, đã ban **ân điển** cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ... <sup>11</sup> Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, <sup>12</sup> để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ)
3. **Ân điển Chúa hành động để thi hành chức vụ:** *Ê-phê-sô 3:7* còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc Tin Lành ấy cứ sự ban cho của **ân điển** Đức Chúa Trời, là **ân điển** đã ban cho tôi bởi **công hiệu** (*vận hành*) của quyền phép Ngài. (*Cô-lô-se 1:29* Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. → *Phi-líp 4:13* Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi) → *1 Cô-rinh-tô 15:10* Nhưng tôi nay là người thế nào, là nhờ **ơn** Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi)
4. **Được cai trị trong sự sống:** *Rô-ma 5:17* Và, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận **ân điển** và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jê-sus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào! → (*xem câu 21*)
5. **LÀM THẾ NÀO ĐỂ HƯỞNG ĐƯỢC ÂN ĐIỂN?**
  - **Cậy đức tin vào trong ân điển:** *Rô-ma 5:2* là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong **ơn** này là ơn chúng ta hiện đang đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời.

- **Cậy ân điển để làm cho mạnh mẽ:** *2 Ti mô thê 2:1* Vậy, hỡi con, hãy cậy **ân điển** trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ.
- **Tấn tới trong ân điển:** *2 Phi-e-rơ 3:18* Hãy tấn tới trong **ân điển** và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyên xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.

#### IV. CẢNH BÁO:

1. **Không làm cho ân điển vô ích:** *Ga-la-ti 2:21* Tôi không muốn làm cho **ân điển** Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. (*Ga-la-ti 5:4* Anh em thấy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lia khỏi Đấng Christ, mất **ân điển** rồi.)
2. **Không sử dụng sai ân điển:** *Rô-ma 6:1-2*, Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho **ân điển** được dư dật chăng? <sup>2</sup> Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã **chết** về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?
3. **Trật phàn ân điển:** *Hê-bơ-rơ 12:15* Khá coi chừng kéo có kẻ trật phàn **ân điển** của Đức Chúa Trời, kéo **rễ đắng** châm ra, có thể ngăn trở và làm **ô uế** phần nhiều trong anh em chăng. → (*2 Sa-mu-ên 7:15* nhưng Ta sẽ không rút **ân điển** Ta khỏi nó như ta rút khỏi Sau-lơ, là kẻ Ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi.)
4. **Lời chúc phước:** *Khải-huyền 22:21* Nguyên xin **ân điển** của Đức Chúa Jêsus ở với mọi người!
5. **Cầu nguyện** và đáp ứng theo sự ban cho bởi Đức Thánh Linh để đứng vững và tấn tới trong ân điển của Ngài.