

# KẾT CUỘC CỦA NGƯỜI LÀNH VÀ KẺ ÁC

Kinh thánh: *Thi thiên 37:1-7*

**Câu gốc:** *Ma-la-chi 3:18* Bấy giờ các người sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài.

## 1. Mạng lịnh của Chúa:

- a. **Những điều đừng làm:** *Thi thiên 37:1,7* **Chớ** phiền lòng vì có kẻ làm dữ, cũng **đừng** ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. <sup>7</sup> **Chớ** phiền lòng vì có kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì có người làm thành những mưu ác. (*phiền lòng: bất bình, bức tức, nặng lòng*) → *ghen tị, so sánh và vấp ngã*
- **Sự phiền lòng của A-sáp và dân Y sơ ra ên:** *Thi thiên 73:2-17*, Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, xuýt chút bước tôi phải trượt. <sup>3</sup> Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác, thì có lòng *ganh ghét* kẻ kiêu ngạo. <sup>4</sup> Vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn; Sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ. <sup>5</sup> Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. <sup>6</sup> Bởi có ấy sự kiêu ngạo làm cây kiềng cho cổ chúng nó; Sự hung bạo bao phủ chúng nó như cái áo. <sup>7</sup> Mắt chúng nó lộ ra trong mờ; Tư tưởng lòng chúng nó tuôn tràn ra. <sup>8</sup> Chúng nó nhạo báng, nói về sự hà hiếp cách hung ác: Chúng nó nói cách cao kỳ. <sup>9</sup> Miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi lại phao vu thế gia <sup>10</sup> Vì có ấy dân sự Ngài xây về hướng đó, và chúng nó uống nước cạn chén. <sup>11</sup> Chúng nó rằng: Làm sao Đức Chúa Trời biết được? Há có sự tri thức nơi Đấng Chí cao sao? <sup>12</sup> Kìa là những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên. <sup>13</sup> Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch, và rửa tay tôi trong sự vô tội, việc ấy thật lầy lăm *luống công*, <sup>14</sup> vì hằng ngày tôi phải gian nan, mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt. <sup>15</sup> Nếu tôi có nói rằng: Ta sẽ nói như vậy; Ất tôi đã phạm bất trung cùng dòng dõi con cái Chúa. <sup>16</sup> Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc *cực nhọc quá* cho tôi, <sup>17</sup> cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó.
  - **Chúa trách sự phiền lòng của họ:** *Ma la chi 3:13-15*, Đức Giê-hô-va phán: Các người đã lấy lời ngang trái nghịch cùng Ta. Nhưng các người nói rằng: Chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài? <sup>14</sup> Các người có nói: Người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích; chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ, và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân, thì có lợi gì? <sup>15</sup> Rày chúng ta kể kẻ kiêu ngạo là có phước, kẻ phạm sự hung ác là tấn tới: họ đã thử Đức Chúa Trời, và đã được giải thoát!
  - **Lời hứa:** *Ma la chi 3:16-18*, Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng

đến danh Ngài. <sup>17</sup> Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Những kẻ ấy sẽ thuộc về Ta, làm cơ nghiệp riêng của Ta trong ngày Ta làm; và Ta sẽ tiệc chúng nó như một người tiệc con trai mình hầu việc mình. <sup>18</sup> Bây giờ các người sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài.

**b. Những điều cần phải làm: Thi thiên 37:3** Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.

- **Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va (3a): *Châm-ngôn 3:5*** Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
- **Làm điều lành (3b): *Thi-thiên 34:14*** Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, hãy tìm kiếm sự hòa bình, và đeo đuổi sự ấy. → (*xem 1 Phi-e-rơ 3:11*)
- **Khá ở trong xứ (3c): *Gia đình Na-ô-mi là bỏ xứ hứa* → *ngoại bang Ru-tơ 1:1-6*,** Trong đời các quan xét, một con đói kém xảy đến trong xứ, có một người từ Bết-lê-hem xứ Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiêu ngụ trong xứ Mô-áp. <sup>2</sup> Người tên là Ê-li-mê-léc, vợ tên là Na-ô-mi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Ki-li-ôn, đều là dân Ê-phơ-rát về Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa. Đến xứ Mô-áp, chúng bèn ở tại đó. <sup>3</sup> Ê-li-mê-léc, chồng của Na-ô-mi, qua đời, để nường lại với hai con trai mình. <sup>4</sup> Chúng nó cưới vợ trong người nữ Mô-áp, người này tên là Ot-ba, người kia tên là Ru-tơ; họ ở tại đó độ mười năm. <sup>5</sup> Kế sau, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng thác, để Na-ô-mi ở lại, không chồng không con. <sup>6</sup> Bây giờ, Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài, và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình, đặng từ xứ Mô-áp trở về.
- **Nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài (3c):**
  - **Nuôi mình: *Thi thiên 34:8-10*, <sup>8</sup> Khá **nếm** thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!** <sup>9</sup> Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài; Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. <sup>10</sup> Sự tử tở bị thiếu kém, và đói; Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì.
  - **Chúa là bánh và nước: *Giăng 6:35*** Đức Chúa Jê-sus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát. (*Giăng 4:14* nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. → *Thi thiên 37:8-9*, Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. <sup>9</sup> Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.)
  - **Lời của Ngài: *Ma thi ơ 4:4*** Đức Chúa Jê-sus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói

ra từ miệng Đức Chúa Trời. → (*Hê bơ rơ 5:11-14*, Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói, và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. <sup>12</sup> Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. <sup>13</sup> Và, kẻ nào chỉ **ăn sữa** thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu. <sup>14</sup> Nhưng đồ **ăn đặc** là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. → (*Sơ học lời Chúa: xem Hê bơ rơ 6:1-3*)

- **Sự thành tín của Ngài:** *Phục-truyền 7:9* Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời **thành tín**, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài; (*Khải 3:14* Người cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: Đây là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chúng **thành tín** chân thật, Đấng làm đầu cột rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời:)

**2. Mạng lịnh và lời hứa:** *Thi thiên 37:4* Cũng **hãy** khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho người điều lòng mình ao ước. (*Thi-thiên 5:11* Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. → *Châm-ngôn 15:13* Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ; Nhưng tại lòng buồn bã trí bèn bị nao sòn.) → xem *Truyền-đạo 2:1, 3a, 8, 10-11*.

- **Mạng lịnh:** *Thi thiên 37:5* **Hãy** phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. (*1 Phi e rơ 5:7* lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. *Châm-ngôn 3:6-8*, Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. <sup>7</sup> Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác: <sup>8</sup> Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe, và xương cốt con được mát mẻ.)
- **Lời hứa:** *Thi thiên 37:6* Ngài sẽ **khiến** công bình người lộ ra như ánh sáng, và tỏ ra lý đoán người như chánh ngọ. → *Thi-thiên 9:4* Vì Chúa bình vực quyền lợi và duyên cớ tôi; Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình.)
- **Mạng lịnh:** *Thi thiên 37:7a* **Hãy** yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. (*Châm-ngôn 8:34* Người nào nghe lời Ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa Ta, và chờ đợi ở bên các trụ cửa Ta, lấy làm có phước thay.)

**3. Lời cảnh báo:** *Thi thiên 37:2* Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, và phải héo như cỏ tươi xanh. (c.20) Còn kẻ ác sẽ hư mất, những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va sẽ như mỡ chiên con: Chúng nó phải đốt tiêu, tan đi như khói. (*Thi thiên 1:4-6*, Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. <sup>5</sup> Bởi có ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân

cũng không được vào hội người công bình. <sup>6</sup> Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. → Xem *Phục-truyền 7:10*)  
(*2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8* Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. → xem *Khải-huyền 20:10,14-15*)

- 4. Cầu nguyện** theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, tập ứng dụng vào đời sống và chia sẻ lại cho người khác.