

ĐỐI DIỆN VỚI KẼ THÙ MẠNH HƠN MÌNH

Kinh thánh: [2 Sử ký 20:1-13](#)

Câu gốc: [2 Sử-ký 20:15](#) mà phán rằng: Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, cùng vua Giô-sa-phát, hãy nghe! Đức Giê-hô-va phán cho các người như vậy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi có đám quân đông đảo này: vì trận giặc này chẳng phải của các người đâu, bèn là của Đức Chúa Trời.

I. Kẻ thù kéo đến tấn công Giô-sa-phát:

1. **Lý do Giô-sa-phát có kẻ thù:** [2 Sử-ký 20:1](#) Sau các việc này, xảy có dân Mô-áp, dân Am-môn, và những người Mao-nít ở cùng họ, kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát.

a. **Kết hợp với người ác để làm việc ác:** [Xem 2 Sử-ký 18:1-3](#), Giô-sa-phát đã được nhiều của cải và sự vinh hiển, bèn kết sui gia cùng A-háp. ² Cách một vài năm, người đi xuống A-háp tại Sa-ma-ri, A-háp giết nhiều chiên bò ăn mừng Giô-sa-phát và dân sự theo người, rồi khuyên người đi lên hãm đánh Ra-môt tại Ga-la-át. ³ A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, nói với Giô-sa-phát, vua Giu-đa, rằng: Vua muốn đến cùng tôi hãm đánh Ra-môt tại Ga-la-át chăng? Người đáp: Tôi cũng như vua; dân sự tôi cũng như dân sự vua; tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến. → [2 Sử-ký 19:1](#) Giô-sa-phát, vua Giu-đa, trở về bình an nơi cung mình tại Giê-ru-sa-lem. ² Giê-hu, con trai của Ha-na-ni, đặng tiên kiến, đi ra đón vua Giô-sa-phát, mà nói rằng: Vua há giúp đỡ kẻ hung ác, và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va sao? Bởi có đó, có cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên vua. → [Các Quan Xét 5:8a](#) Người ta đã chọn các thần mới: Tức thì cơn giặc có tại trước cửa thành. → ([Các QX 3:2](#), [2 Sa-mu-ên 22:35](#), [Thi-thiên 18:39](#); [Nê hê mi 2:19](#))

b. **Dân Mô-áp, dân Am-môn:** Con cháu của Lót: [Sáng-thế Ký 19:30-38](#)

Người Mao-nít ([trong c22](#)): Con cháu của Ê-sau, tức là Ê-đôm: [Sáng 36:9](#)

2. **Giô-sa-phát được báo tin kẻ thù kéo đến:** [2 Sử ký 20:2](#) Bấy giờ, có người đến thuật cho Giô-sa-phát, mà rằng: Có một đám quân rất đông từ bên bờ kia của biển, từ nước Sy-ri, mà đến hãm đánh vua; kìa chúng đang ở tại Hát-sát-son-Tha-ma, cũng gọi là Ên-ghê-đi.

II. Thái độ của Giô-sa-phát và dân sự đối diện với kẻ thù:

1. **Giô-sa-phát sợ hãi:** [2 Sử ký 20:3a](#)

- Hết lòng tìm **cầu** Đức Giê-hô-va, ([3b](#))
- Và rao khắp xứ Giu-đa phải **kiêng ăn** một ngày. ([3c](#))

2. **Dân thành Giu-đa hiệp ý tìm cầu Chúa:** [2 Sử ký 20:4](#) Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp; người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va.

- **Vua Giô-sa-phát:** [2 Sử ký 20:5](#) Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tại trong đền của Đức Giê-hô-va, trước hành lang mới,

3. Lời cầu nguyện của vua Giô-sa-phát:

a. Nhận biết Đấng mình đang cầu nguyện là ai:

- Cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của **tổ phụ** chúng tôi (c6a) → *Áp-ra-ham, Y-sác, Gia Cốp (Ê-bơ-rơ 2:16* Vì quả thật không phải Ngài đến vừa giúp các thiên sứ, bèn là vừa giúp dòng dõi của Áp-ra-ham.)
- Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? (c6b)
- Há chẳng phải Đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? (c6c)
- Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi. (c6d) → *1 Các vua 8:23* Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! hoặc trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp này, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Chúa giữ sự giao ước và lòng nhân từ với kẻ tôi tớ Chúa, là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa.

b. Nhận biết cơ nghiệp Chúa ban cho tổ phụ mình:

- **Lãnh thổ:** *2 Sử ký 20:7* Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi! Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Áp-ra-ham, là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao? (*Sáng-thế Ký 17:8* Ta sẽ cho người cùng dòng dõi người xứ mà người đang kêu ngu, tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.)
 - **Chúng ta là lãnh thổ của Ngài:** *1 Cô-rinh-tô 3:9b* anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày,
- **Đền thánh:** *2 Sử ký 20:8* Chúng đã ở đó, và đã cất cho danh Chúa một đền thánh mà rằng: → *1 Các Vua 8:13,29* Hỡi Đức Chúa Trời! tôi đã cất xong một cái đền dùng làm nơi ngự của Ngài, tức một nơi Ngài ở đời đời.²⁹ Nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này, là chỗ mà Chúa đã phán rằng: Danh Ta sẽ ngự tại đó, lắng nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Chúa hướng nơi này mà cầu.
 - **Chúng ta là đền thờ thánh của Ngài:** *Ê-phê-sô 1:23* Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. → *1 Cô-rinh-tô 3:9c* anh em là nhà của Đức Chúa Trời xây. → *1 Cô-rinh-tô 6:19* Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

c. Vua nhắc lại lời cầu nguyện của Sa-lô-môn: *2 Sử ký 20:9* Nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là con đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa (vì danh Chúa ở trong đền này), mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng

tôi, thì Chúa sẽ đủ nghe và giải cứu cho) → *1 Các vua 8:37-40*, Khi trong xứ xảy có đói kém, ôn dịch, hạn hán, ten sét, cào cào, châu chấu, hoặc có quân thù nghịch vây các thành của địa phận họ, hay là có tai vạ chi, tật bệnh gì; ³⁸ nếu có một người hoặc cả dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, ai nấy đã nhận biết tai họa của lòng mình, mà giơ tay ra hướng về đền này, và cầu nguyện, khẩn xin vô luận điều gì, ³⁹ thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, đủ nghe, và tha thứ cho, đối đãi, báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ (thật chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người), ⁴⁰ để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời họ sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi

d. Vua nhắc lại mạng lệnh của Chúa về 3 dân tộc này:

- **Họ vâng lời Chúa không tiêu diệt họ:** *2 Sử ký 20:9* Trong lúc dân Y-sơ-ra-ên từ xứ Ê-díp-tô lên, Chúa có cấm họ loán đến xứ dân Am-môn, dân Mô-áp, và người ở núi Sê-i-rơ; dân Y-sơ-ra-ên xây khởi chúng nó, không diệt chúng nó đi; → *Phục truyền 2:4-5,9,19* → (*1 Phi-e-rơ 3:17* vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời đường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy)

e. Vua xin Chúa xét đoán việc họ làm: *2 Sử ký 20:11-12a*, kìa, chúng nó báo lại chúng tôi đường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. ^{12a} Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? → *Gia-cơ 5:9* Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa.

f. Vua xin Chúa đối địch và giải cứu khỏi kẻ thù nghịch mình:

- **Nhận biết mình yếu đuối, bất lực:** *2 Sử ký 20:12b* Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm.
- **Để mắt hướng về Chúa:** nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa! (*12c*) → *Hê-bơ-rơ 12:2* nhìn xem Đức Chúa Jê-sus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.

g. Dân sự: Cả Giu-đa đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ, và con cái mình. (*13*) → *cả gia đình hiệp lại trước mặt Chúa*.

h. Xin Đức Thánh Linh giúp cầu nguyện theo: *1 Phi-e-rơ 5:7* lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. → *Thi-thiên 35:1* Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cỡi cộ cùng kẻ cỡi cộ tôi, hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi.