

KHI TIN MỪNG LỚN ĐẾN CHO CẢ THÀNH

Công vụ các sứ đồ 8:1-25

Câu gốc: *Lu-ca 2:10* Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì này, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân;

Mục đích: *Ma-thi-ơ 28:19-20*, Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, ²⁰ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

1. Bối cảnh Tin Mừng đến với thành Sa-ma-ri:

- **Trong cơn bắt bớ dữ dội:** *Công vụ 8:1-4*, Sau-lor vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn; trừ ra các sứ đồ, còn hết thầy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri. ² Dầu vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. ³ Nhưng Sau-lor làm tàn hại Hội thánh: sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. ^{4a} Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin Lành.
- **Phi líp đem Tin Mừng xuống Sa-ma-ri:** *Công vụ 8:4b* Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ tại đó. (*2 Cô rinh 10:2:5-6*, Và, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jê-sus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Jê-sus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em.)

2. Những điều xảy ra khi Tin Mừng đến thành Sa-ma-ri:

- **Đoàn dân đồng lòng lắng nghe:** *Công vụ 8:6* Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói;
- **Sự giải cứu, sự chữa lành được thực hiện:** (c.7) vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều.
- **Sự vui mừng lớn đã đến:** (c.8) Tại có đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. (*Rô ma 10:13-15*, Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. ¹⁴ Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? ¹⁵ Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thế nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao! → *2 Cô rinh 10:4:6* Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jê-sus Christ.)

3. Công cụ của ma quỷ ở trong thành: *Công vụ 8:9-11*, Bấy giờ trong thành đó có một người tên là Si-môn, làm nghề phù phép, tự khoe mình làm người danh tiếng, khiến cho dân Sa-ma-ri rất lấy làm lạ lùng.

- **Mọi người trong thành bị lừa dối:** ¹⁰ Hết thầy từ trẻ đến già đều nghe theo người, mà nói rằng: Chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. ¹¹ Nhân đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép giục họ thầy đều phải khen lạ. (*2 Cô-rinh-tô 11:14-15*, Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. ¹⁵ Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.)
 - **Tin Mừng được rao giảng:** *Công vụ 8:12-13*, Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jê-sus Christ cho mình, thì cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép báp-tem.
 - **Đức Thánh Linh hành động trong lòng họ:** *1 Cô-rinh-tô 12:3b* Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jê-sus là Chúa! (*Công-vụ 26:18* đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi Ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.)
 - **Thầy phù thủy Si môn tin Chúa:** *Công vụ 8:13* Chính Si-môn cũng tin, và khi đã chịu phép báp-tem, thì ở luôn với Phi-líp; người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra, thì lấy làm lạ lắm.
- 4. Các sứ đồ sai người đến giúp những người tin Chúa ở Sa-ma-ri:**
Công vụ 8:14-17, Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-ơ và Giăng đến đó. ¹⁵ Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. ¹⁶ Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhân danh Đức Chúa Jê-sus mà chịu phép báp-tem thôi. ¹⁷ Phi-e-ơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh.
- **Ứng dụng những bước của Hội thánh đầu tiên:**
Công vụ 1:38-39, Phi-e-ơ trả lời rằng: **Hãy hối cải**, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jê-sus chịu phép **báp-tem**, để được tha tội mình, rồi sẽ **được lãnh** sự ban cho **Đức Thánh Linh**. ³⁹ Vì **lời hứa** thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thầy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi → (*Trường hợp gia đình Cọt này: Công vụ 10:44-48*, Khi Phi-e-ơ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. ⁴⁵ Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-ơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. ⁴⁶ Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. ⁴⁷ Bấy giờ Phi-e-ơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép **báp-tem** cho những kẻ đã nhận lấy **Đức Thánh Linh** cũng như chúng ta chẳng? ⁴⁸ Người lại truyền làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Jê-sus Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày.)

- **Trong *Công vụ 19:1-7***, Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. ² Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chẳng! Trả lời rằng: Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-tem nào? ³ Trả lời rằng: Phép báp-tem của Giăng. ⁴ Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-tem về sự **ăn năn tội**, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jê-sus. ⁵ Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-tem nhân danh Đức Chúa Jê-sus. ⁶ Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. ⁷ Cộng hết thầy độ mười hai người.
5. **Si-môn nghĩ sai về quyền phép của Đức Thánh Linh:** *Công vụ 8:18-19*, Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho, mà nói rằng: ¹⁹ Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh.
 6. **Lời cảnh báo của Phi-e-rơ cho Si môn:**
 - **Sử dụng tiền bạc không mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời:** *Công vụ 8:20* Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời!
 - **Lòng không ngay thẳng:** (c.21) Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này; vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời.
 - **Hãy từ bỏ điều ác và cầu nguyện với Chúa:** (c.22) Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho.
 - **Phi-e-rơ thấy Si-môn đang ở trong quyền lực của ma quỷ:** (c.23) Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. (*1 Cô-rinh-tô 12:10* người thì được phân biệt các thần;)
 - **Thái độ của Si-môn với lời cảnh báo:** *Công vụ 8:24* Si-môn trả lời rằng: Xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó. (*2 Cô-rinh-tô 4: 3-4*, Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, ⁴ cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.)
 7. **Phi-e-rơ và Giăng tiếp tục công việc Chúa giao cho mình:** (c.25) Sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Giê-ru-sa-lem vừa đi vừa giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.
 8. **Cầu nguyện** Xin Đức Thánh Linh giúp con tin Chúa thật lòng và bước đi trong sự tin kính Chúa để Ngài sử dụng cuộc đời con cho sự vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Chúa Jê-sus Amen.