

ĐEM TÌNH YÊU CHÚA CHO NGƯỜI Ở NƠI HOANG VẮNG

Kinh Thánh: *Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40*

Câu gốc: *Ê-sai 6:8* Đoạn, con nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có con đây; xin hãy sai con.

1. Phi-líp được chọn làm chấp sự cho Hội Thánh:

- **Được chọn vì nhu cầu của Hội thánh:** (cấp phát lương thực) *Công-vụ 6:1-2*, Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày.² Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thầy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp.
- **Người được danh tốt đầy dẫy Đức Thánh Linh:** (*Công-vụ 6:3-6*)³ Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho.⁴ Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.⁵ Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, **Phi-líp**, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa;⁶ và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi, thì đặt tay lên).
- **Phi-líp xuống Sa-ma-ri vì cơn bắt bớ dữ tợn:** *Công-vụ 8:1,4a*, Sau-lơ vốn ung thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn; trừ ra các sứ đồ, còn hết thầy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri.^{4a} Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin Lành.
- **Phi-líp đem Tin Mừng xuống Sa-ma-ri:** *Công-vụ 8:4b* Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ tại đó. → (*Chúa đã phán hưng thành Sa-ma-ri. Công-vụ 8:5-25 chúng ta vừa học bài rồi*)

2. Chúa sai thiên sứ truyền lệnh cho Phi-líp đi vào nơi hoang vắng:

Công-vụ 8:26 Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chớ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ. (50 dặm = khoảng hơn 80 km) → *Giăng 20:21* Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy.

- **Phi líp vâng lời:** (c.27a) Người chớ dậy và đi. → (*không thắc mắc*)

3. Phi líp gặp hoạn quan (thái giám) người Ê-thi-ô-bi trong nơi hoang vắng:

- **Chức vụ của hoạn quan:** Kìa, có một hoạn quan Ê-thi-ô-bi, làm quan hầu của Can-đác, nữ vương nước Ê-thi-ô-bi, coi sóc hết cả kho tàng bà, (c.27b)

- **Lý do hoạn quan có mặt ở nơi hoang vắng:** đã đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ phượng, (c.27c) → Ông là người ngoại quốc kính sợ Chúa.
 - **Hoạn quan đang đọc lời Chúa:** (c.28) khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Ê-sai.
- 4. Đức Thánh Linh hướng dẫn Phi-líp tiếp cận hoạn quan:** (c.29) Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó.
- **Phi-líp làm quen với hoạn quan qua câu hỏi:** (c.30) Phi-líp chạy đến, nghe người Ê-thi-ô-bi đọc sách tiên tri Ê-sai, thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng?
 - **Hoạn quan trả lời rằng:** Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được? (c.31a)
 - **Người bèn mời Phi-líp lên xe ngồi kề bên.** (c.31b)
 - **Hoạn quan đang đọc trong Ê-sai 53:7-8** → *Tiên tri nói về Chúa Jêsus Công-vụ 8:32-33*, Vả, chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này: Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, Lại như chiên con câm trước mặt kẻ hót lông, người chẳng mở miệng.³³ Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét Người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kê đòi của Người? Vì sự sống Người đã bị rút khỏi đất rồi. → (*Ê-sai 53:7-8*, Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hót lông, người chẳng từng mở miệng.⁸ Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì có tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt?)
 - **Hoạn quan thắc mắc về phần Kinh thánh vừa đọc:** *Công-vụ 8:34* Hoạn quan cất tiếng nói cùng Phi-líp rằng: Tôi xin hỏi ông, đáng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chẳng, hay là về người nào khác? → (*Phi-líp bắt đầu cuộc thảo luận từ điểm mà hoạn quan đang thắc mắc*)
 - **Phi-líp dùng phần Kinh Thánh để giảng về tình yêu của Đức Chúa Jêsus:** (c.35) Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Jêsus cho người.
 - **Chúa Jêsus dùng nước uống để dẫn đến nguồn nước sống:** *Giăng 4:6-10*, Tại đó có cái giếng Gia-cóp. Nhân đi đường mỏi mệt, Đức Chúa Jêsus ngồi gần bên giếng; bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu.⁷ Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy cho ta uống.⁸ Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố chợ mua đồ ăn.⁹ Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng: Ủa kìa! ông là người Giu-đa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? (Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri.)¹⁰ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng người biết sự ban cho

của Đức Chúa Trời, và biết người nói: "Hãy cho Ta uống" là ai, thì chắc người sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho người nước sông.

○ **Phao lô dùng chúa không biết để dẫn đến Chúa thật:**

Công-vụ 17:22-23, Bây giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói rằng: Hỡi người A-thên, phàm việc gì ta cũng thấy các người sốt sắng quá chừng. ²³ Vì khi ta trải khắp thành các người, xem xét khí vật các người dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa Không Biết. Vậy, Đấng các người thờ mà không biết đó, là Đấng ta đang rao truyền cho.

- **Hoạn quan muốn được báp-tem bằng nước:** *Công-vụ 8:36* Hai người đang đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Đây, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chăng?

○ **Phi-líp xác định đức tin của hoạn quan trước khi làm báp-tem:**

Công-vụ 8:37-38, Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Tôi tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. ³⁸ Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. → (*1 Phi-e-rơ 3:21* Phép báp-tem bây giờ bèn là hình bóng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ,)

- **Thánh Linh đem Phi-líp đi sau khi xong việc nơi hoang vắng:** *Công vụ 8:39* Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hờ đi đường. (*Ê-xê-chi-ên 3:14* Đoạn Thần cất ta lên và đem ta đi; ta đi, lòng ta đầy sự cay đắng nóng nảy, tay Đức Giê-hô-va đặt trên ta cách mạnh mẽ. → *Trường hợp của Ê-li: 1 Các Vua 18:45-46*, Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy, và có cơn mưa rất lớn. A-háp bèn lên xe mình, đi đến Gít-rê-ên. ⁴⁶ Tay Đức Giê-hô-va giáng trên Ê-li; người thắt lưng, chạy trước A-háp cho đến khi tới Gít-rê-ên.)
- **Phi-líp đi đến thành Sê-sa-rê:** *Công-vụ 8:40* Còn Phi-líp thì người ta thấy ở trong thành A-xốt; từ đó người đi đến thành Sê-sa-rê, cũng giảng Tin Lành khắp những thành nào mình đã ghé qua.
- **Gia đình của Phi-líp ở thành Sê-sa-rê:** *Công-vụ 21:8-9*, Ngày mai, chúng ta ở nơi đó đi, đến thành Sê-sa-rê; vào nhà Phi-líp, là người giảng Tin Lành, một trong bảy thầy phó tế, rồi ở lại đó. ⁹ Người có bốn con gái đồng trinh hay nói tiên tri. (Cả gia đình hầu việc Chúa → *Công-vụ 2:16-18*)

Cầu nguyện: xin Đức Thánh Linh giúp con biết ý muốn của Chúa và để Ngài sai khiến con đi theo ý Ngài và được ích lợi cho vương quốc của Ngài.