

ĐỐI DIỆN VỚI NAN ĐỀ LỚN

Kinh thánh: **Đa-ni-ên 2:1-23**

Câu gốc: *Giê-rê-mi 33:3* Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.

1. Lý do gây ra nan đề lớn: *Đa-ni-ên 2:1* Trong năm thứ hai đời vua Nê-bu-cát-nét-sa, vua thấy chiêm bao, thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ.

- **Vua triệu tập một số người để giải nghĩa nó:** *Đa-ni-ên 2:2-3*, Vậy vua truyền đòi các đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói, và người Canh-đê để cắt nghĩa chiêm bao cho vua. Họ bèn đến chầu trước mặt vua.³ Vua nói cùng họ rằng: Ta đã thấy một chiêm bao; và lòng ta bối rối, muốn biết chiêm bao đó.

- **Họ xin vua kể lại giấc chiêm bao:** *Đa-ni-ên 2:4* Những người Canh-đê nói cùng vua bằng tiếng A-ram rằng: Tâu vua, chúc vua sống đời đời! Xin thuật chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua, và chúng tôi sẽ giải nghĩa.

2. Những người được vua triệu tập đối diện với nan đề lớn:

- **Vua cảnh báo họ nếu không giải nghĩa được:** *Đa-ni-ên 2:5* Vua trả lời cho những người Canh-đê rằng: Sự ấy đã ra khỏi ta. Nếu các ngươi không nói cho ta biết chiêm bao đó thế nào và lời giải nó làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thây, nhà các ngươi sẽ trở nên đồng phân. *(Tàn sát hết cả nhà)*

- **Hứa ban thưởng cho những ai giải nghĩa được chiêm bao:**

Đa-ni-ên 2:6 Nhưng nếu các ngươi tỏ chiêm bao và lời giải nó cho ta, thì các ngươi sẽ được lễ vật, phần thưởng, và vinh hiển lớn từ nơi ta. Các ngươi hãy tỏ cho ta chiêm bao đó và lời giải nó thế nào. *(Nếu họ giỏi thì tự hiểu được chiêm bao)*

- **Họ lại xin vua kể lại giấc chiêm bao:** *(c.7)* Họ lại tâu lần thứ hai rằng: Xin vua kể chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua, và chúng tôi sẽ cắt nghĩa.

- **Vua nghĩ họ có ý trì hoãn vận mạng của vua:** *Đa-ni-ên 2:8-9*, Vua rằng: Ta biết chắc các ngươi tìm cách để hoãn thì giờ, vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta.⁹ Nhưng, nếu các ngươi không tỏ cho ta biết chiêm bao, thì cũng chỉ có một luật cho các ngươi; vì các ngươi đã điều đình với nhau đem những lời giả dối bậy bạ nói cùng ta, cho đến ngày giờ sẽ thay đổi. Vậy, hãy nói chiêm bao cho ta, và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được.

- **Họ bày tỏ vua sự giới hạn và bất lực của mình:** *Đa-ni-ên 2:10-11*,

Những người Canh-đê tâu lại cùng vua rằng: Chẳng có người nào trên đất này có thể tỏ ra việc của vua; vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng, thuật sĩ, hay người Canh-đê nào.¹¹ Vì sự vua đòi là hiêm có, và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vị thần không ở với loài xác thịt. *(Đa-ni-ên không được chầu vua lúc này)*

- **Vua ra lệnh giết họ:** *Đa-ni-ên 2:12* Vậy nên vua phát tức mình và giận dữ

lắm, bèn truyền mạng lệnh giết chết hết những bác sĩ của Ba-by-lôn.

- **Đa-ni-ên và ba bạn cũng chịu chung số phận:** *Đa-ni-ên 2:13* Vậy mạng lệnh đó đã truyền ra; người ta hầu đem giết hết thầy những bác sĩ, lại tìm Đa-ni-ên cùng đồng bạn người để giết.

3. Cách giải quyết nan đề lớn của Đa-ni-ên:

- **Dùng sự khôn ngoan để tìm hiểu nan đề:** *Đa-ni-ên 2:14-15*, Bấy giờ Đa-ni-ên lấy sự khôn ngoan trí thức mà nói với A-ri-ốc, quan thị vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác sĩ của Ba-by-lôn. ¹⁵ Người cất tiếng nói cùng A-ri-ốc, quan thị vệ của vua, rằng: Sao lại có mạng lệnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? A-ri-ốc bèn kể chuyện cho Đa-ni-ên rõ. (*Đa ni ên không vội vàng*)
- **Xin vào gặp vua để xin gia hạn giải chiêm bao:** (c.16) Tức thì Đa-ni-ên vào, xin vua cho mình một hạn nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua. (*Can đảm*)
- **Về nhà tỏ nan đề cho bạn hữu mình:** *Đa-ni-ên 2:17* Đoạn, Đa-ni-ên trở về nhà, và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria.
- **Xin họ cầu thay:** *Đa-ni-ên 2:18* Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời rủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm này, hầu cho Đa-ni-ên và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Ba-by-lôn. (*2 Cô-rinh-tô:11* Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì có chúng tôi mà tạ ơn nữa.)

4. Đức Chúa Trời bày tỏ chiêm bao và giải cứu họ thoát khỏi nan đề lớn:

Đa-ni-ên 2:19 Vậy sự kín nhiệm được tỏ ra cho Đa-ni-ên trong sự hiện thấy ban đêm; Đa-ni-ên bèn ngợi khen Chúa trên trời.

- **Lời ca ngợi Chúa của Đa-ni-ên khi nhận được sự bày tỏ:**
 - **Sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài:** *Đa-ni-ên 2:20* Đoạn Đa-ni-ên cất tiếng nói rằng: Ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng! vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài.
 - **Ngài có quyền trên mọi sự:** *Đa-ni-ên 2:21* Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng.
 - **Ngài là Đấng bày tỏ sự kín nhiệm:** (c.22) Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài. (*A-mốt 3:7* Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri → *Thi-thiên 103:7* Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài. → *Giăng 16:13-14*, Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các người vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các

- ngươi những sự sẽ đến. ¹⁴ Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi)
- **Cảm tạ Chúa về sự khôn ngoan, bày tỏ Chúa ban cho:** (c.23) Hỡi Đức Chúa Trời của tớ phụ tôi! Tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép, và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. (*Ê phê sê 1:8-9*, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, ⁹ khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. *Gia-cơ 1:5* Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.)
 - **Cầu nguyện:** Xin sự xúc dầu của Chúa ở trên Đa-ni-ên cũng ở trên hết thầy chúng con để nhận biết ý muốn của Chúa cho mình, cho người khác và cho đất nước mình đang sống. Ha-lê-lu-gia.