

ĐƯỢC HƯỞNG NƯỚC THIÊN ĐÀNG

Kinh thánh *Ma thi ơ 5:1-22*

Câu gốc: *Lu-ca 12:32* Hỡi bây nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.

1. Cha sai Ngài đem Thiên đàng đến trần gian: *Ê sai 61:1-3*,

2. Chúa Jê-sus khai phóng quyền năng và phước hạnh của Thiên đàng:

a. Đức Chúa Jê-sus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia: *Ma thi ơ 5:1a*
(Tại núi Si na i: *Xuất Ê-díp-tô Ký 19:20* Đức Giê-hô-va giáng-lâm trên chót núi Si-na-i, đòi Môi-se lên, Môi-se bèn lên. → *20:21* Vậy, dân sự đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần đám mây đen kịt có Đức Chúa Trời ngự ở trong)

- **Khi Ngài đã ngồi (1b):** (*Ra bi = Thầy*; → *Giăng 3:2b* Là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. → *Ma-thi-ơ 7:29* vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.)

- **Thì các môn đồ đến gần:(c.1b)** → *Xuất 24:12* Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng Ta và ở lại đó; Ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của Ta đã chép đặt dạy dân sự.

b. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: *Mat 5:2* Bày tỏ những điều Chúa mang đến cho họ → *Giăng 6:63* Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là Thần linh và sự sống.

- **Phước** cho những kẻ có lòng khó khăn (*bị áp bức*) vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! (*Ma thi ơ 5:3*) → *Lu-ca 17:21* và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.

- **Phước** cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! (c.4)

- **Phước** cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! (c.5)

Thi thiên 37:11 Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, Và được khoái lạc về bình yên dư dật → (*Người ác Ê sai 52:6-7* Ôi! nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ, con cái làm bậy bạ kia! Chúng nó đã lia bỏ Đức Giê-hô-va, khinh lờn Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, đã trở nên xa lạ và lui đi ⁷ Xứ các ngươi là nơi hoang vu, thành các ngươi bị lửa thiêu hủy; dân ngoại nuốt đất đai các ngươi trước mặt các ngươi, hoang vu như bị dân ngoại phá tán.)

- **Phước** cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! (c.6)

Châm-ngôn 10:3 Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công bình chịu đói khát; Nhưng Ngài xô đuổi sự ước ao của kẻ ác đi.

- **Phước** cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! (c.7)

(*2 Sa-mu-ên 22:26a* Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại)

- **Phước** cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! (c.8)

Thi thiên 24:3-4 Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? ⁴ Ấy là người có tay trong sạch và lòng

thanh khiết, Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, Cũng chẳng thề nguyện giả dối.

- **Phước** cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! (*Ma thi ơ 5:9*) → *2 Cô-rinh-tô 5:18* Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.
- **Phước** cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! (*Ma thi ơ 5:10-12*)¹¹ Khi nào vì có Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được **phước**.¹² Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. → *1 Phi e ro 4:14-15*, Ví bằng anh em vì có danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em.¹⁵ Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác.

3. Phẩm chất của thiên đàng trong đời sống người tin và lời cảnh báo:

Ma thi ơ 5:13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. → (*Mác 9:51* Các ngươi phải có **muối** trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau. → *Cô-lô-se 4:6* Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm **muối**, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. → *Ngăn sự phát triển của vi khuẩn: Ê-xê-chi-ên 16:4* → *Thêm hương vị: Gióp 6:6* Vật chi lạt lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ **muối**? → *Chữa lành nguồn nước 2 Các Vua 2:21* Người bèn đi đến nguồn nước, đổ **muối** xuống nước, mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta đã chữa lành cho nước này, tự nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết, hoặc sự nân nữa.)

a. Năng lực của Thiên đàng và vị trí để chiếu sáng:

- **Tập thể:** *Ma thi ơ 5:14* Các ngươi là sự sáng của thế gian; một **cái thành ở trên núi** thì không khi nào bị khuất được:
- **Cá nhân:** (c.15) cũng không ai thấp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.

b. **Trách nhiệm về năng lực của Thiên đàng:** (c.16) Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đừng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. → (*Giăng 8:12* Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.)

4. Những điều cần nhận biết để được hưởng nước Thiên đàng:

a. **Nhận biết Chúa là Đấng làm trọn luật pháp và lời tiên tri:** *Ma thi ơ 5:17*

Các người đừng tưởng Ta đến để phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. → (*Chúa làm trọn mọi yêu cầu của Đức Chúa Trời trong luật pháp*)

- **Đền tội cho những người không làm trọn luật pháp:** *Rô-ma 8:3* Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì có tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,
 - **Làm trọn các lời tiên tri:** *Lu-ca 18:31* Kế đó, Đức Chúa Jêsus đem mười hai sứ đồ riêng ra mà phán rằng: Nay, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về Con người sẽ ứng nghiệm.
- b. Nhận biết lời Chúa tồn tại đời đời:** *Ma thi ơ 5:18* Vì Ta nói thật cùng các người, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. (*Ma-thi-ơ 24:35* Trời đất sẽ qua, nhưng lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi.)
- **Cảnh báo cho ai hủy và dạy cho người khác:** *Ma thi ơ 5:19a* Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người Ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng;
 - **Lời hứa cho ai giữ và dạy người khác:**(*c.19b*) còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.
- c. Lý do không được vào Thiên đàng:** (*c.20*) Vì Ta phán cho các người rằng, nếu sự công bình của các người chẳng trội hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các người **chắc** không vào nước thiên đàng. → (Xem *Ma thi ơ đoạn 23*)
- **Sự nóng giận/ mắng chửi:** *Ma thi ơ 5:21-22*, Các người có nghe lời phán cho người xưa rằng: Người chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán.²² Song Ta phán cho các người: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. (Ra ca: *vô lại, ngu xuẩn, không xứng đáng, đồ vô dụng...rỗng tuếch*) → *Gia cơ 1:19-21*, Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận;²⁰ vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời.²¹ Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. → *Ma-thi-ơ 12:37* vì bởi lời nói mà người sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà người sẽ bị phạt. → (**Cầu nguyện**)