

MỤC ĐÍCH CỦA CHÚA CHO DÂN SỰ NGÀI

Kinh thánh: *Xuất Ê díp tô ký 20:1-2*

Câu gốc: *Thi-thiên 18:19* Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi, vì Ngài ưa thích tôi.

I. **Mục đích của Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên:** *Xuất Ê- díp tô 20:1-2*, Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này, rằng: ² Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.

1. **Chúa tỏ danh Ngài cho họ:** YHWH / YAHWEH / GIÊ-HÔ-VA: "Chúa" (*Phục- 6:4; Đa-ni-ên 9:14*) - nói một cách nghiêm ngặt, đây là tên riêng chỉ dành cho Đức Chúa Trời. Trong bản dịch tiếng Anh "CHÚA" (tất cả chữ cái đều được viết hoa) Sự mặc khải của danh xưng này được bày tỏ cho Môi-se đầu tiên: Ta là Đấng Ta là: Ta là Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu: (*Xuất- 3:14*) Danh xưng này xác định sự tồn tại, sự hiện diện. YAHWEH là hiện tại, dễ tiếp cận,: bày tỏ về sự vô hạn của Ngài, Ngài không bị giới hạn ở bất cứ lãnh vực nào, bất cứ điều gì! không như các thần mà dân Ai cập đang thờ phượng lúc bấy giờ, Ngài luôn ở gần những ai kêu xin Ngài để giải cứu (*Thi 107:13*), sự tha thứ (*Thi 25:11*) sự hướng dẫn (*Thi 31:3*); Người Do thái xưng Ngài là: A-ĐÔ-NAI: "Chúa" (*Sáng 15:2; Các-Qx 6:15*) Cứu Chúa, như là một vị Chủ trong mối quan hệ với đầy tớ. (*Xuất 4:10,13*) CHÚA được sử dụng thay cho danh xưng YHWH, được suy nghĩ bởi người Do Thái là danh xưng Ngài quá thiêng liêng để được nói ra bởi con người tội lỗi.

2. **Xứ Ê díp tô là nhà nô lệ:** *1 Các Vua 8:51* vì dân Y-sơ-ra-ên vốn là dân sự Chúa, cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã đem ra khỏi Ê-díp-tô, tức khỏi giữa lò sắt. → (*Xuất 3:7-10,19*, Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì có người đốc công của nó; phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. ⁸ Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít ở. ⁹ Nay, tiếng kêu rêu của dân Y-sơ-ra-ên thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thế nào; ¹⁰ vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô. ¹⁹ Vả, Ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ê-díp-tô, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi! ²⁰ Nhưng Ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ê-díp-tô bằng các phép lạ Ta làm giữa xứ đó, sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi.)

3. **Chúa rút họ ra khỏi cảnh khổ để đưa họ đến xứ tốt đẹp:** *Xuất 3:17* nên Ta đã phán rằng: Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ê-díp-tô, đặng đem lên xứ của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, tức là một xứ đượm sữa và mật. → (*Lê-vi Ký 20:24c* đã phân rẽ các ngươi cùng các dân.)

- **Để làm thầy tế lễ, một dân thánh cho Chúa:** *Xuất 19:6* Các người sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta. Bấy nhiêu lời đó người sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.
- **Ngài nhận họ làm dân thuộc riêng cho Ngài:** *Phục 26:18* Ngày nay, Đức Giê-hô-va đã hứa nhận người làm một dân thuộc riêng về Ngài, y như Ngài đã phán cùng người, và người sẽ gìn giữ hết các điều răn Ngài,
- **Để Ngài ban mọi phước cho họ:** *Phục 26:19* để Ngài ban cho người sự khen ngợi, danh tiếng, và sự tôn trọng trội hơn mọi dân mà Ngài đã tạo, và người trở nên một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, y như Ngài đã phán vậy.

II. Mục đích của Chúa cho dân ngoại:

1. **Chúa đến cứu vớt mọi kẻ tin nhận Ngài:** *1 Ti mô thê 1:15* Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. (*Giăng 1:12-13*, Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, ¹³ là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy)
 - **Khiến họ trở nên Hội thánh của Ngài:** *1 Cô-rinh-tô 1:2* gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta.
2. **Danh Chúa Jêsus Christ: JESUS** (Giêsu) tiếng Hê bơ rơ đọc là Yehoshua, viết tắt là **Yeshua** có nghĩa "Giê hô va: Chúa là Đấng Cứu Rồi" **CHRIST:** Cứu thế, Cơ đốc → (Hy văn: Christos nghĩa là Đấng được xức dầu", Đấng **Messiah:** Mê-si-a là: Đấng đã hứa)
3. **Thế gian là nhà nô lệ:** *1 Giăng 5:19* Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. → (*2 Ti mô thê 2:26* và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đang làm theo ý nó → *2 Phi-e-rơ 2:19* chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tội mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tội mọi sự đó)
 - **Không có Chúa:** *Ê phê sô 2:12* trong thủa đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời.
 - **Thù nghịch cùng Chúa:** *Cô-lô-se 1:21* Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình → (*Tít 3:3* Vì chung chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội

ngịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. → **Phao lô: 1 Ti mô thê 1:13** Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin)

4. Chúa rút chúng ta ra khỏi tay ma quỷ, thế gian: Công-vụ 26:18 đang mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi Ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. → (**Lu-ca 13:16** Con gái của Áp-ra-ham này, quỷ Sa-tan đã cầm buộc mười tám năm, há chẳng nên mở trời cho nó trong ngày Sa-bát sao?)

- **Chúa chọn chúng ta làm thầy tế lễ: 1 Phi-e-rơ 2:9-10**, Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; ¹⁰ anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.
- **Chúa ban cho đủ mọi phước thiêng từ trời: Ê phê sô 1:3** Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời,
 - ❖ **Đặng làm nên thánh: Ê phê sô 1:4** trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời
 - ❖ **Đặng làm con nuôi: (c.5)** bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài,
 - ❖ **Để tôn vinh Ngài: (c.6)** để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!
 - ❖ **Được cứu chuộc, được tha thứ: (c.7)** Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
 - ❖ **Ban đầy đầy sự khôn ngoan, thông sáng: (c.6-10)** mà Ngài đã rải ra đầy đầy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, ⁹ khiến chúng ta biết sự mưu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài ¹⁰ để làm sự định trước đó trong kỳ viên mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
 - ❖ **Dự phần kế nghiệp: (c.11-12)** Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều

đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, ¹² hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. → (*Ngài được vinh hiển*)

- ❖ **Được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh:** (c.13-14) Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, ¹⁴ Đấng ấy làm của cảm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được đề khen ngợi sự vinh hiển Ngài. - **Câu nguyện:** theo sự giúp đỡ của Chúa!