

## TÔN KÍNH DANH CHÚA

Kinh thánh: **Xuất Ê díp tô ký 20:7**

**Câu gốc:** *Khải-huyền 14:7* Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.

### 1. Điều răn thứ ba: chớ lấy danh Chúa mà làm chơi! Phải tôn kính danh

**Chúa!** → (*Xuất 20:7* Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời người mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.) → "Người Do thái rất kính trọng danh Chúa khi viết hay nói đến danh của Ngài, vì vậy một số dùng những biện pháp cực đoan để tránh vi phạm điều răn này, thậm chí từ chối viết ra chữ Chúa, → (YHWH: YHOVAH = Họ gọi Chúa là ADONAI, HASHEM, ELOHIM")

- **Lấy danh Chúa làm chơi là:** Dùng danh Chúa để nói phạm, chửi rủa, dùng danh Chúa một cách hời hợt, thiếu hiểu biết, theo thói quen, tuyên bố danh Chúa nhưng hành động một cách ô nhục danh Ngài.

- **Dùng danh Chúa thề dối:** *Lê vi ký 19:12* Các người chớ chỉ danh Ta mà thề dối, vì người làm ô danh của Đức Chúa Trời mình: Ta là Đức Giê-hô-va. (*Thi-15:4b* Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không dối dờn gì hết; *Truyền 5:4* Khi người khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì người hứa.)

- ➔ **Đức Chúa Jêsus dạy:** *Ma-thi-ơ 5:33-37*, Các người còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Người chớ thề dối, nhưng dối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình. <sup>34</sup> Song Ta phán cùng các người rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; <sup>35</sup> đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. <sup>36</sup> Lại cũng đừng chỉ đầu người mà thề, vì tự người không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. <sup>37</sup> Song người phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra.

- **Rửa sả hay nói phạm danh Chúa:** *Lê 24:15-16*, Đoạn hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Người nào rửa sả Đức Chúa Trời mình sẽ mang sự hình phạt của tội mình. <sup>16</sup> Ai nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử; cả hội chúng sẽ ném đá nó: mặc dầu nó là kẻ khách ngoại bang hay là sanh trong xứ, hễ khi nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va, thì sẽ bị xử tử.

### 2. Đức Chúa Jêsus dạy chúng ta tôn kính danh Chúa: *Ma-thi-ơ 6:9b-10*, Danh Cha được (tôn) thánh. <sup>10</sup> Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!

- **Chúa Jêsus làm gương:** *Giăng 17:4, 6*, Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. <sup>6</sup> Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho

Con, và họ đã giữ lời Cha. → (1 Phi-e-rơ 2:21 noi theo dấu chân Ngài)

**3. Chúng ta tôn kính danh Chúa qua đời sống/ qua chức vụ: làm sáng danh Chúa** → (1 Cô-rinh-tô 6:20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. → (Giăng 15:8 Đây, Cha Ta sẽ được sáng danh là thế nào: ấy là các người được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của Ta vậy. → 1 Phi-e-rơ 4:11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sám truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jê-sus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men. → Khải- 11:18 Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng con thanh nộ của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tội tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người **kính sợ danh Chúa**, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thể gian.) → 1 Cô-rinh-tô 10:31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. → Cô-lô-se 3:17

**4. Hậu quả của những người không tôn kính danh Chúa:**

- **Gia đình thầy tế lễ Hê-li: Cả nhà bị chết trong một ngày** 1 Sam 4:16-22  
1 Sa-mu-ên 2:17,30, Tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va; vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Vì sao các người giày đạp dưới chân những hi sinh và của lễ chay mà Ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền Ta? Người kính trọng các con trai người hơn Ta, và các người ăn mập những của lễ tốt nhất của Y-sơ-ra-ên, dân sự Ta! <sup>30</sup> Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vậy: Ta có phán rằng nhà người và nhà cha người sẽ đời đời hầu việc trước mặt Ta. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy! Vì phàm ai tôn kính Ta, Ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ Ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. → (Ê-xê 22:26 Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp Ta, và làm dơ vật thánh Ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem (tuân giữ) các ngày sa-bát Ta, và Ta bị nói phạm giữa chúng nó.)
- **Đa-vít: Con chết cả nhà bị rối loạn, bị gươm hủy diệt** 2 Sam chương 12  
2 Sa-mu-ên 12:8-10,12-14, → (Cớ sao người đã **khinh bỉ lời** của Đức Giê-hô-va, mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Người đã dùng gươm giết U-ri, người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ người, còn nó thì người đã giết bởi gươm của dân Am-môn. <sup>10</sup> Nên bây giờ, gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà người, bởi vì người đã **khinh Ta**, cướp vợ U-ri, người Hê-tít, đặt nàng làm vợ người. <sup>12</sup> Vì người đã làm sự kia cách kín nhiệm, nhưng Ta sẽ làm việc này trước mặt cả Y-sơ-ra-ên và tại nơi bạch nhật. <sup>13</sup> Đa-vít bèn nói cùng Na-than rằng: Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Na-than đáp cùng Đa-vít rằng: Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua; vua không chết đâu. <sup>14</sup> Nhưng vì việc

này vua đã gây dip cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho người hẳn sẽ chết.) → *2 Sam 12:8-18a*

- **Vua Sê-đê-ki-a và dân Y-sơ-ra-ên:** *bị đầy làm nô lệ bảy mươi năm*  
*2 Sử ký 36;14-17*, → Những thầy tế lễ cả và dân sự đều theo những sự góm ghiếc của các dân ngoại bang mà phạm tội lỗi nhiều quá đỗi; làm cho ô uế đền của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã biệt riêng ra thánh tại Giê-ru-sa-lem. <sup>15</sup> Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, vì có lòng thương xót dân sự và đền của Ngài; nên hằng sai sứ giả đến cùng chúng; <sup>16</sup> nhưng chúng nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh bỉ các lời phán Ngài, cười nhạo những tiên tri của Ngài, cho đến đỗi cơn thanh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài, chẳng còn phương chữa được. <sup>17</sup> Vì vậy, Đức Chúa Trời khiến vua dân Canh-đê lên hãm đánh chúng, người dùng gươm giết những trai trẻ của chúng tại đền thánh họ; người chẳng thương xót đến, hoặc trai trẻ, nữ đồng trinh, già cả, hay là kẻ đầu bạc: Ngài phó hết thảy vào tay của vua Canh-đê. → (*Ê-xê-chi-ên 20: 6,8,9*, ngày đó Ta thề hứa cùng chúng nó rằng Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô đặng vào đất mà Ta đã tìm sẵn cho chúng nó, tức là đất đượm sữa và mật ong, vinh hiển nhất trong các đất. <sup>8</sup> Nhưng mà chúng nó dấy loạn nghịch cùng Ta, và không muốn nghe Ta; ai nấy không ném bỏ những sự góm ghiếc của mắt mình, và không lìa bỏ các thần tượng của Ê-díp-tô. Bấy giờ Ta nói rằng Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên chúng nó, làm trọn sự giận Ta nghịch cùng chúng nó giữa đất Ê-díp-tô. <sup>9</sup> Nhưng Ta đã vì có danh Ta mà làm, hầu cho danh ấy khỏi bị nói phạm trước mắt các dân ngoại mà chúng nó ở giữa, trước mắt các dân ấy Ta đã tỏ mình cho chúng nó biết, khi đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô)
- **Dân Giu-đa tại Rô-ma:** *Rô-ma 2:5* Bởi lòng người cứng cõi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thanh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu. <sup>13</sup> Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. <sup>17</sup> Còn người, mang lấy danh người Giu-đa, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời người, <sup>18</sup> hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì người đã được luật pháp dạy; <sup>19</sup> khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, <sup>20</sup> làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường, trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật, <sup>21a</sup> vậy người dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình người sao! <sup>23</sup> Người khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời! <sup>24</sup> Vì bởi có các người nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép.
- **Loài người nói phạm danh Chúa:** *không nhận biết Chúa để ăn năn và tránh khỏi cơn đoán phạt của Chúa: Khải-16:1-21.* Cầu nguyện